

## 24 TIMERS FOLKESTREJKE I HJØRRING

Strejkedemonstrationer over hele Landet efter Mordet paa de elleve Fanger i Shellhuset

Beklagelige Tilfælde af svigtende national Disciplin i Hjørring.

-----  
 dag Aften udstedte DANMARKS FRIHEDSRAAD Parole om 24 Timers Folkestrejke over hele Landet Torsdag den 17. August fra normal Arbejdstids Begyndelse. Saavidt det kan skønnes indtil nu, er Strejkeparolen blevet fulgt over hele Landet. I Hjørrings Nabobyer Aalborg, Brønderslev og Frederikshavn mødte Arbejderne om Morgenen paa deres Arbejdspladser, hvor de modtog Frihedsraadets Parole, som de omgaaende fulgte. I Brønderslev blev Strejken saa effektiv, at Sabotagevagterne paa Pedershaab forlod deres Poster, afleverede deres Vaaben og gik deres Vej. Arbejdsnedlæggelsen paa Fabrikerne blev Signalet til almindelig Lukning af Butiker og Kontorer.

I Hjørring fik Folkestrejken et noget andet Forløb, fordi man paa Grund af en svigtende Forbindelse ikke i Tide havde modtaget Frihedsraadets Parole. Imidlertid tog Byens Arbejdere selv Sagen i deres Haand og i Løbet af Formiddagen tog Arbejderne paa to af Byens større Fabriker, Brøels Maskinfabrik og De forenede Klædefabriker, den Beslutning at følge Eksemplet fra Nabobyerne og gaa i Strejke fra Kl. 12 som Protest mod Mordene i Shellhuset. Da Beslutningen rygtedes ude i Byen, begyndte Butikerne at lukke uden Opfordring udefra. Kl. 14 lukkedes de fleste store Butiker og fra 14.30-Tiden var Folkestrejken saa godt som total i Hjørring. Ogsaa de fleste offentlige Kontorer lukkede. Desværre saa man, at enkelte større Virksomheder som Bryggeriet Vendia, Andelssvineslagteriet og Vendsyssel Tidende, og nogle mindre, deriblandt Hjørring Bogtrykkeri og Vendsyssel Venstreblad, ikke viste den fornødne nationale Disciplin, hvilket voldte de paagældende Virksomheder betydelig Ubehagelighed, idet Grupper af demonstrerende Ungdom trængte ind og tvang Arbejdet til Standsning. Adskillige af disse Virksomheder havde, saavidt man erfarer, slet ikke til Hensigt at unddrage sig Deltagelse i Folkestrejken men ønskede først at nedlægge Arbejdet fra Fredag Morgen, da det faldt mere bekvemt for de paagældende Virksomheder. En Strejkeaktion af et Omfang som en Folkestrejke maa naturligvis iværksættes med Disciplin, og man kan ikke forlange Hensyntagen til enkelte Deltageres eller Virksomheders individuelle Interesser. Forstaar man ikke det af sig selv, maa man være beredt paa, at Gadens Parlament bibringer een den fornødne Forstaaelse af Situationen.

Ynkkelig over al Maade var Hjørring Byraads Holdning. Om Eftermiddagen førtes der Underhaandsforhandlinger om at opgive det til om Aftenen berammede ordinære Byraadsmøde, idet flere af Raadets Medlemmer ønskede, at man ved at aflyse Mødet skulde tilkendegive, at man stillede sig paa Linje med Byens Borgere, der klart havde tilkendegivet deres Ønske om at strejke. Den fungerende Borgmester Direktør Chr. Jensen nægtede imidlertid at aflyse Byraadets Møde. Et enkelt Medlem af Byraadet fik derefter en saa voldsom politisk Mavepine, at han maatte gaa i Seng og sende Afbud. Da Byraadet traadte sammen, stillede et Medlem Forslag om, at Mødet straks skulde hæves. Socialdemokraternes Gruppeformand Bogtrykker Bjørn, der øjner skumle kommunistiske Intriger bag alle selvfølgelige nationale og antityske Demonstrationer, modsatte sig Forslaget. Et borgerligt Medlem, som regnede med, at Afgørelsen vilde komme til at staa paa Vippen ved Afstemningen, demonstrerede Højdepunktet af Snedighed ved at erklære "Stemmer ikke". Saa kunde ingen af Parterne bag efter bebrejde ham noget, mente han. Resultatet blev, at Forslaget om at aflyse Byraadsmødet faldt med fem Stemmer imod seks. Forslagets Stiller sagde i al Stilfærdighed Byraadet sin Mening, hvorefter han og to andre Byraadsmedlemmer rejste sig og forlod Salen. De resterende ni Byraadsmedlemmer fuldførte Mødet.

Enkelte Virksomheder og Personer, som udviste lignende lurvet Optræden, fik Kærligheden at følge. Paa Arbejdernes Fællesbageri fortsatte Personalet med Formanden for Bagersvendenes Fagforening i Spidsen Arbejdet endnu Fredag Formiddag. Da et Demonstrationstog med Byens Bagersvende og flere Bagermestre i Spidsen ved Titiden indfandt sig for at formaa Kollegerne til at nedlægge Arbejdet, blev det oversprøjtet med Vandslanger. Demonstranterne trængte nu ind og bombarderede Strejkebryderne med Bageriets Forraad af Æg. Det hjalp.

Ingen beklager mere end Frihedsbevægelsen, at demonstrerende Grupper af 14-20 aarige Hvalpe og Tøse dominerede Strejkebilledet og flere Steder udøvede en vis Terror, men Byens Borgere maa være klar over, at kun naar man uden Tøven følger Strejkeparolen, undgaar man saadanne ubehagelige Fænomener, der kendes fra enhver strejkende By, og som erfaringsmæssigt let giver Tyskerne Paaskud til at gøre Brug af deres Skydevaaben.

Fredag Middag genoptoges Arbejdet overalt i Byen.